

Wij christnen, zingen nu vol vreugd

Ned. tekst: H. van 't Veld

Melodie: uit Engeland

Koorbew: Bert Visser



S: 1. Wij, christ-nen zin-gen nu vol vreugd om 't nieuws dat en-ge-len heeft ver-heugd:



ST: Wij, christ-nen zin-gen nu vol vreugd om 't nieuws dat en-ge-len heeft ver-heugd:



SA: ge-bo-ren werd in de-ze nacht de Ko-ning die ons vre-de bracht.



2. De droef-heid is voor-goed voor-bij want on-ze Red-der maakt ons blij, de

T: ah

B: ah



droef-heid is voor-goed voor-bij want on-ze Red-der maakt ons blij,



S: heeft in ge-na ons op-ge-zocht, uit sla-ver-nij ons vrij-ge-kocht.

A: ah

TB: heeft in ge-na ons op-ge-zocht, uit sla-ver-nij ons vrij-ge-kocht.