

# O Heer, hoe zwaar hebt Gij gestreden

(Evangelische Liedbundel 121)

tekst: C.R.v. Zinzendorf  
koorbew. Bert Visser



1. O Heer, hoe zwaar hebt Gij ge - stre - den voor mij - ner zie - le za - lig -  
2. Daar gaat Gij nu en draagt ge - dul - dig het kruis, waar - aan Gij han - gen  
3. O dat Uw lij - den voor mijn zon - den mij diep in 't hart ge - schre - ven



heid, hoe in Geth - se - ma - ne ge - be - den, tot God ge - roe - pen in Uw  
moet. Ik volg U, want ik weet mij schul - dig, het is voor mij, dat Gij dit  
stond, dan bleef ik steeds met U ver - bon - den en deed al - om uw lief - de



strijd! Ja, al - le schuld en al - le zon - den, die God hier op U ko - men deed,  
doet. Gij draagt met 't kruis ook al mijn zon - den, zij druk - ken U ter - neer in 't stof,  
kond! Gij kent mijn ar - moe en ge - bre - ken, uw oog ziet al wat mij ont - breekt,



bracht - en U in de ban - ge ston - den, waar - in Uw ziel zo naam - loos leed.  
zij heb - ben U zo fel ge - schon - den. Heb daar - voor eeu - wig dank en lof.  
toch wilt Gij van geen schuld meer spre - ken, maar schenkt ge - na, waar 't hart om smeekt.